

De danske Plejehjemsforeningers Optagelseshjems Arsmøde 1916

Ringkøbing Amts Plejehjemsforenings Optagelseshjem ved Struer



Tæt op til Struer by og hørende til denne i kommunal Henseende ligger ved Venø Bugt Ringkøbing Amts Plejehjemsforenings Optagelseshjem, frit og herligt paa en yndig plads med byen bag sig og Limfjordens mørkeblaa Vande foran, med Udsigt over Fjorden og over til Kvistrup og Volstrup Skove henholdsvis i Gimsing og Hjerm Sogne, til Vinderup By, til Ejsing og Sahl Kirketaarne samt til en Del af Sallings Land, som hæver sig majestætisk bag Fjorden, og saa endeligt over til Venø "den store Torsk" som den fra gammel Tid kaldes, der ligger og svømmer i Limfjorden med Halen mod Struer og med det store Gab opspilet, som snappede den efter den lidt længere borte liggende Ø, Jegindø. Hvad der har givet Stødet til dette Hjems Tilbliven er væsentligt Trykket af Vanskelighederne ved at finde passende og villige Plejehjem, hvor Børnene foreløbigt kunde anbringes, indtil det endelige Plejehjem kunde skaffes til Veje, eller de kunde anses for skikkende til at gaa ud i et saadant. Efterhaanden som Vanskelighederne steg, modnedes ogsaa Overvejelserne, og da det omsider kom dertil, at det gentagne Gange hændte, at børn som var anmeldte til Optagelse under Foreningen, allerede var anbragte i Pleje af Forsørgerne selv, forinden det lykkedes Foreningen at finde Hjem, stod det Bestyrelsen klart, at nu maatte der skrides til Handling, om Foreningen paa nogenlunde fyldestgørende Maade skulde kunne fortsætte sin Virksomhed.

For en Forening, der staar uden Kapitalformue og er henvist til at leve af milde Gaver, er det dog saa sin Sag at indlade sig paa kostbare Foretagender, men efter at man havde opnaaet Ringkøbing

Amtsraads Garanti for et Laan på 14,000 Kr. og af Ringkøbing Sparekasse havde faaet Tilsagn om dette Laan paa billige Vilkaar, dristede man sig til at gaa i Lag med Foretagendet.

Man ansaa det for at være i høj Grad ønskeligt, om et mindre Landbrug kunde forenes med Hjemmet, dels for derved at komme over den Vanskelighed at faa noget at beskæftige børnene med, dels ogsaa fordi man ansaa det for heldigt, at de her kunde opholde sig under lignende Forhold som de, de almindeligvis vilde gaa ind til i deres Fremtidshjem. Endvidere var det Bestyrelsen magtpaaliggende ved samme Lejlighed at faa Frøken Mathilde Trenbergs Legat paa 25,000 Kr., hvis Renter er bestemte til Strandbade for kirtelsvage Børn, fortrinsvis for Foreningens Børn, gjort frugtbringende efter dets Bestemmelse, og da Hjemmet tillige maatte lægges paa et forholdsvis let tilgængeligt Sted og med let Adgang til Læge, var man af disse Hensyn henvist til at søge Pladsen ved Kystbyerne Lemvig og Struer. Lokaliteterne blev begge Steder undersøgt, men da Naturforholdene fandtes bedst egnede i Struer, valgtes denne By, og med noget Besvær lykkedes der ogsaa i Eftersommeren 1905 her at faa købt en ganske ideel Grund paa 5 Tdr. Land for 6000 Kr., beliggende bag ved Byen i dennes umiddelbare Nærhed ud imod Venø Bugt med klar Sandbund i Fjordens lave Vand og godt i Læ for den her paa Egnen herskende Vestenvind.

Da man nu skulde skride til Opførelse af Bygningerne, var man betænkt paa ikke at begynde for stort, men dog samtidig klar over, at der maatte bygges tidssvarende og saaledes, at der blev Mulighed for senere Udvidelser.

Bygningstegnerne blev skænket foreningen af Arkitekt Ulrich Plesner af København, og i Sommeren 1906 blev Bygningerne opførte og fuldførte saaledes, at Hjemmet d. 21. September kunde indvies ved en lille Højtidelighed, foreløbig indrettet paa at kunne modtage indtil 10 Børn.

De ydre Rammer var altsaa nu rejste, men alt dette hjalp dog kun lidt, om ikke man fandt de rette Folk til at forestaa Hjemmet. Efter forgæves Henvendelse andetsteds gjorde man det dristige Skridt hertil at antage et Par ganske unge, dengang endnu ugifte, Folk Magnus Grønne og Kirstine Hounisen fra Sønder Nisum Sogn i Ulfborg Herred. Man kendte de Hjem, hvorfra de var udgaede, og dette i Forbindelse med det personlig gode Indtryk, man fik af de Unge, og de samstemmende fordelagtige Vidnedesbyrd, man indhentede om dem fra flere Sider, gjorde Udslaget, og Erfaringen har vist, at det var et lykkeligt Valg.

Begge optog de det dem saaledes betroede Hverv i dyb Alvor og med en aldrig svigtende Interesse og Nidkærhed til den Gerning, de gik ind paa at vie deres Kræfter og Evner. De viste sig derhos i Besidelse af en ikke almindelig Evne til at vinde Børnene og til at forstaa dem og derigennem at retlede dem. Denne Evne bevirkede inden længe, at Hjemmet tillige kunde fungere som lakttagelseshjem, saa at Børnene i Almindelighed ikke udbringes i Plejehjem, forinden der gennem et længere Ophold er vundet et dybere Indblik i deres Karakter. Disse gode Forhold førte med sig, at Hjemmet efterhaanden og navnlig i de senere Aar er blevet stærkt benyttet af Værgeraadsinstitutionen.

Som allerede sagt var Hjemmet oprindeligt indrettet paa at kunne modtage 10 Børn, og det stod da Foreningen i en Sum af 22,000 Kr. Senere er det efterhaanden blevet udvidet til at kunne optage først 18 og nu endeligt 25 Børn, deraf 6 spæde; men dermed er Pladsen nu ogsaa fuldt udnyttet og yderligere Udvidelser indenfor de givne Rammer udelukket. Samtidigt med at Foreningen har foretaget disse forskellige Udvidelser, er der tillige indført væsentlige og værdifulde Forbedringer ved Hjemmet, idet der efterhaanden er bleven indlagt Elektricitet, Vand og "W. C.". Med disse kostbare Forbedringer staar Ejendommen og Inventar nu Foreningen i en Sum af 35,000 Kr., men deusaugtet har man været i Stand til fuldt at tilbagebetale det til Hjemmets Etablering oprindeligt stiftede Laan paa 15,000 Kr., saa at Foreningen nu ejer Hjemmet uden Gæld.



Naar dette Resultat har kunnet naas allerede nu, skyldes dette jo vel den Andel, som Foreningen i Aarenes Løb har modtaget af den Sum, som aarlig bevilges paa Finansloven til Etablering af Optagelseshjem, men dog ikke mindre den Interesse og Velvillie, som Hjemmet vandt hos Amtets Befolkning. Som allerede bemærket var Amdsraadet straks rede til at garantere for den Sum, der maatte tilvejebringes, forinden man turde begynde paa Forehavendet, men Medlemsantallet steg betydeligt og mange Sogneraad forhøjede væsentligt Kommunernes aarlige Bidrag. Det har derfor været Bestyrelsen en stor Tilfredsstillelse at arbejde med denne Sag, og det er den altid en stor Glæde ved dens Besøg paa Hjemmet at være Vidne til alt det gode, som dér vokser og opelskes, saavel som til Børnenes travle og glade Færden paa Mark, i Have og Strand. Kom f. Eks. derned en Sommerdag, naar Børnene sopper og fisker efter Fjordens smaa Fisk mellem de hvide Sandholme i det grunde Vand, for ikke at tale om, naar der sejles og tumles i den paa Billedet viste Baad og leges Sørøvere, hvad der er en kær Sport i Fritiden eller naar der arrangeres en Sejl tur over til Venø, en af Børnenes bedste Fornøjelser.

Ogsaa Hjemmets Vægttabel kan tale med om Nyttens og Virkningen af det salte Vand; Badning i Stranden foregaar nemlig regelmæssig hver Dag fra først i Juni til først i September fra Hjemmets Badehus.

De i Hjemmet anbragte skolepligtige Børn søgte tidligere Kommuneskolen i Struer, men da Børneantallet voksede saa stærkt, har man maattet forlægge Skoleundervisningen til Hjemmet. Ogsaa i den Henseende er Pladsmangelen bleven følelig med Aarene, vi savner meget et rummeligt og tidssvarende Skolerum med vilhørende Lokale til Brug for Gymnastik og Børnenes indendørs Beskæftigelse under ublidt Vejrlig.

I de ca. 9 Aar, vort Hjem har bestaaet, har det huset under sit Tag tilsammen 339 Børn, heraf var de 155 Piger og 184 Dreng. Af disse Børn døde under Opholdet paa Optagelseshjemmet 4 Piger og 6 Dreng.

I dette Antal er indbefattet 81 svagelige Børn, som for Frk. Mathilde Tranberg's Legats Regning har nydt godt af et Badeophold, hvis Længde i hvert enkelt Tilfælde fastsættes af Hjemmets Læge, men som Regel udstrækker sig over et Tidsrum af 6 Uger. Det salte Vand, den gode Kost og Pleje og den friske herlige Luft har i Reglen gjort Underværker, saa de er rejste hjem sunde og kraftige, brunede af Sol og salt Vand.

Regnskabet for Hjemmets Drift balancerede i 1914 med 10,049 Kr. 51 Øre, hvoraf 6352 Kr. 97 Øre var Forplejningsudgifter, medens Resten 3696 Kr. 54 Øre medgik til Administration og andre Udgifter. For Ophold paa Hjemmet erlægges 75 Øre daglig i Kostpenge - der oppebæres af Forstanderen -, dog at Amtets Landkommuner af Hensyn til den store Støtte, Ringkøbing Amtsråd yder Plejehjemsforeningen, heri erholder et Afslag af $\frac{1}{3}$.

Plejehjemsforeningens Formand er ogsaa Formand for Optagelseshjemmet. Som saadan har fungeret Kancelliraad Cramer i Ringkøbing fra hjemmets Oprettelse og indtil 1915. Den nuværende Bestyrelse bestaar af Amtsrådsmedlem Hedegaard, Borbjerg, Tegværksejer Nielsen, Kjeldsmark Teglværk, og Foreningens Formand Direktør Troensegaard, Ringkøbing.

Ringkøbing. Januar 1916.

C. & G. & T.