

## *Hvordan det hele begyndte*

I forbindelse med Struer Skolehjems 75 års jubilæum blev der udgivet et lille hæfte, "JUBILÆUMSHILSEN", hvori blandt andet tidligere formand for Ringkøbing Amts Plejehjemsforening, H. Støvring, fortæller om Skolehjemets start og dets første år, og herunder selvfølgelig også om de to familier Grønne, der i næsten 70 år var så sige identiske med Struer Skolehjem.



Chr. Kjær

Om starten skriver H. Støvring:

I bestyrelsen for den i 1892 oprettede Plejehjemsforening for Ringkøbing Amt drøftede man allerede i 1905 spørgsmålet om muligheden for at oprette et optagelseshjem for børn, der af en eller anden årsag skulle anbringes i kortere eller længere tid.

Efter at bestyrelsen havde besigtiget tilbudte arealer dels ved Lemvig og dels ved Struer, fandt man, at et Overhoved Teglværk ved Struer tilhørende areal på 6,5 tdr. land foruden den derud for beliggende sandjord ud mod Venø Bugt var særdeles velegnet, hvorfor man erhvervede arealet for en sum af kr. 6.000.

Herefter vedtoges det at bygge et husmandsbrug på grunden samt at nedsætte et særligt udvalg til at føre tilsyn med det påtænkte byggeri.

Der udarbejdedes tegninger og betingelser, og arbejdet blev udbudt i offentlig licitation. Ved denne approberede man laveste tilbud, der lød på kr. 12.334.

Efter yderligere anskaffelse af senge og øvrige møbler er man parat til at ansætte en forstander:

1. juni 2006 ansættes Magnus Grønne og dennes forlovede Jenny Hounisen, Sdr. Nissum, som forstanderpar.

Samtidig vedtoges, at hjemmet skulle betegnes Struer Optagelseshjem.

21. september 2006 foretoges indvielsen af hjemmet.

Bestyrelsen måtte selvfølgelig også tage sig af hjemmets økonomi og fastsatte taksterne for ophold på Struer Optagelseshjem til 60 øre pr. dag for børn over den spæde alder, og 1 kr. pr dag for værgerådsbørn og andre børn. Endvidere skulle børnene undervises i kommunens skole. Men allerede året efter vedtog man, at lade de optagne børn undervise i selve hjemmet.



Knud og Sigrid Grønne med børn

Forstanderens løn blev også lagt i fastere rammer:

- således at han som løn og til at holde 2 kvalificerede piger oppebærer 1.200 kr. årligt samt afgiftsfri brug af hjemmets landbrug, og at der ydes ham 60 ører pr. barn pr. dag.

Efter det første byggeri i 1906 blev der først bygget igen i 1918, hvor der blev opført en liggehal i forbindelse med småbørnsafdelingen. I 1925 opførtes en lade- og staldbygning, og i 1930 byggedes en gymnastiksal, hvortil udgifterne beløb sig til kr. 12.998, for blot at nævne nogle af de mange byggerier i årenes løb.

H. Støvring beretter videre:

I 1934 afgår forstander Magnus Grønne ved døden, hvorefter man over for overinspektionen anbefaler, at fru Grønne indtil videre fortsætter som leder. Ordningen tiltrædes senere af overinspektionen.

I hjemmets have blev der 1936 afsløret et af billedhuggeren Jens Lund udført mindesmærke over Magnus Grønne. Midlerne hertil var fremkommet ved modtagne gaver fra Grønnes mange venner.

I 1937 bliver fru Grønne syg og dør den 1. juni; herefter indstiller overinspektionen efter foreningens anbefaling, at sønnen, Knud Grønne, konstitueres som forstander.



Sten til minde om Magnus Grønne  
rejist ved hans død i 1934

Knud Grønne beklædte stillingen som forstander for skolehjemmet i Struer fra 1937 til 1975, og han var lederen i ordets bedste forstand. K. Grønne havde en alsidig uddannelse, som gjorde ham velegnet til at beklæde en lederstilling inden for dansk børneforsorg, men hans bedste kvalifikationer var uden tvivl de fine, værdifulde menneskelige egenskaber, han var i besiddelse af. Personlig myndighed, sindets ro og balance, og stor omsorg for de mennesker, som han følte at have ansvar for, var udprægede karaktertræk hos Grønne. Han sparede aldrig sig selv, hans iderigdom, initiativ og arbejdsomhed har sat varige spor på Struer Skolehjem. Grønne har gennem alle årene været trofast bistået af Sigrig Grønne. Også for hendes vedkommende har en god og alsidig uddannelse været grundlaget, og hun har ligesom sin mand været i besiddelse af særdeles værdifulde

kvalifikationer, så hun kunne være til hjælp og trøst for de børn, der var i deres varetægt.

På Grønnes 65 års fødselsdag samledes man på skolehjemmet til afskedsfest for forstanderparret, som ønskede at trække sig tilbage for at nyde deres otium, der for Grønnes vedkommende desværre blev alt for kort, idet han døde i november 1980.

Som det fremgår af H. Støvrings fremstilling af Skolehjemmets tidlige historie, har hjemmet gennemgået mange forandringer i de 100 år, det har bestået. Men mon der er mange børnehjem i Danmark, der ved deres 100 års jubilæum kun har haft 4 forstandere?